

Nieuwsbrief januari 2023

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor een geslaagd 2023 vol met veel, heel veel quiltplezier en gezellige bijeenkomsten in De Club. 2022 werd alleszins al goed afgesloten met een klein feestje waarop cadeautjes werden uitgewisseld en het eindejaarswerkje werd geschouwd.



In 2022 hebben we collectief ook weer genoten van onze wekelijkse bijeenkomsten in De Club, altijd gezellig en geanimeerd met een hoop getetter. Dit is dan ook het moment om bij te praten en elkaar bij te staan bij mogelijke naai (of andere) problemen.





Ook onze zusterafdeling in Ukkel laat zich niet onbetuigd als het over feesten gaat : klinken op het afgelopen en op het komende jaar vol activiteiten. Patchwork zeker en vast maar ook andere zoals bijvoorbeeld een zeer geslaagde cursus cartonnage.



Naar goede gewoonte worden er af en toe cursussen buitenshuis gevolgd. Zoals de cursus 'Werken met lat en cutter' van De Quiltschuur in Aarschot



Geen enkel Patchmadammeke blijft werkloos zitten. Een greep uit de projectenton

Carine Zerard



Chantale Hibrechts





Christine Bolsée-Alexandre



Els Pyrietje



Genevieve Doeraene



Genevieve Doeraene



Michele Bajot



Nadine Van Nevel



Renée Sourné werkte na
lange tijd haar reverse
appliqué quilt af

Ondertussen heeft Fernande
Authuys haar hoeveelste
Dear Jane quilt afgewerkt?
Quizvraag



Mireille Pouliart maakte een meer dan prachtig kledingstuk voor het beeldje dat bij Fernande staat.



Anne-Marie Blyaert showt hier haar werkje gemaakt tijdens haar reis naar een quiltbijeenkomst in Shishewana (Amerika)

Van reizen gesproken, ook daar kennen de patchmadammekes wat van.
Ze reizen er lustig op los, van dichtbij naar veraf.

Nathalie Vandoorne ging in Gent de lichtjes bewonderen tijdens de
kerstperiode



Anne-Marie en Fernande trokken naar
de halfjaarlijkse quiltbijeenkomst in
Shipshewana (Amerika)



Denise Deleeuw ging, naar
regelmatige gewoonte, op bezoek
bij haar zoon in Dubai en bracht
deze keer mooie foto's mee van
miracle gardens, een park vol met
bloemen en planten.

En Moniek De Boeck kon het niet verder vinden : zij vloog naar Nieuw Zeeland en kwam terug met een verslag over haar bezoek ginder aan een aantal quiltshops.
Volgens quizvraag : met hoeveel fat quarters in haar valies kwam ze terug?

Zes lange weken op reis door Nieuw Zeeland. Een ongelooflijke reis, een echte aanrader.

Maar in die weken steekt ook patch- en quiltmicrobe de kop op. Nog niet goed geland in Christchurch en al op zoek naar een winkeltje met patchmateriaal en jawel ook gevonden. Tevens een eerste stofje aangekocht, er was immers zoveel moois. Dat dit nog maar het puntje van de figuurlijke ijsberg was, wist ik toen nog niet.



Ik dacht goed begonnen is half gewonnen. Al een dingetje voor de pakjesvalies. Een paar dagen later was het alweer prijs in Dunedin.

Schattig en mijn hartje opgehaald.



Aan de volgende ontdekking hangt een verhaal. Op zondag aangekomen in Mapua, een haventje aan de Westkust. In de middag rijden we van onze B&B naar het haventje en komen onderweg een reuze uithangbord van een quiltwinkel tegen? Wij daarheen. Natuurlijk gesloten. Maandag een hele dag activiteiten en te laat terug. Opnieuw gesloten. Dinsdag vertrekdag naar de volgende B&B. We wilden tijdig vertrekken want de afstand was nogal groot. Bijna 9h misschien toch eerst even passeren, misschien zijn het vroege vogels. Helaas winkel potdicht. Toch binnen gegluurd om me wat te vergapen aan al dat moois, komt daar plots een dame buiten aan een zijdeur en vraagt wat we willen. Wij leggen, in ons beste schoolengels, uit dat we uit België komen en dat we eigenlijk de winkel wilden bezoeken. Ondanks dat die dame wat vroeger was gekomen om wat extra te werken voor haar cursus van de voormiddag, deed ze de winkel voor ons open en mochten we alles bekijken en foto's nemen. Dat aanbod werd zeer gesmaakt en ik heb daar dan ook mijn voorraad NZL-stofjes ferm aangevuld. Ik blij als een kind met een lekstok verder op pad



In de laatste winkel die we bezochten, vond ik een kleurenwijzer. Direct aangeschaft want ik heb niet altijd gemakkelijk met het maken van de juiste combinaties. Maar ook daar uiterst vriendelijk en mag je alles bekijken, foto's nemen en vragen. Dus ik heb mijn hartje opgehaald en leuke dingen gekocht. Terug gekomen met een hoofd vol ideeën, nu nog ze uitwerken. Het was dus niet alleen een fantastische reis op gebied van natuur en cultuur, maar ook van creativiteit. Dat geeft de burger moed en maakt een mens gelukkig.



**Ora Kata Aroha
Live Love Laugh
Leef Liefde Lach**

Moniekje



De PATCHmadammekes doen af en toe een uitstapje naar een andere handwerkdiscipline. Dit maal is dat het breien van een sjaal onder leiding van Anne-Marie Blyaert. Met zeer veel enthousiasme doen een heel aantal patchmadammekes mee aan het breien van een vleugelvormige sjaal in verschillende technieken en met wat een opmerkelijke resultaten.



Traditiegetrouw was er in de bibliotheek van Vilvoorde een quilttentoonstelling gedurende de maand december. Dit jaar mocht ondergetekende haar quilts tentoon stellen, waarvoor dank



En wat brengt de toekomst?

Januari is begonnen en ook een nieuwe **challenge**.

Elk jaar organiseren **Corinne et Cécile** een challenge in januari via facebook.

<https://www.facebook.com/groups/225377351208928/permalink/1568410253572291>

Thema in 2023 : huizen, minimaal 16 blokken. Eender welke huizenblokken, dat is jouw keuze. Net zoals de grootte van de blokken of de methode (pieced of applique). Je kan inschrijven voor de challenge tot 20 januari via facebook. Heb je geen facebook dan kan ik (Fernande) je inschrijven.

Let wel : de quilt moet gemaakt én gequild zijn tegen eind mei.

Begin juni is er de trekking, er worden geen punten of beoordelingen gegeven en iedereen maakt evenveel kans op het winnen van een prijs.

Foto's mogen op facebook geplaatst worden. Heb je geen facebook stuur je mij de foto's via mail en ik plaats ze. Of heb je andere inlichtingen nodig iv hiermee? Contacteer mij gerust.

Met groeten,

Fernande

En dan is er niet te vergeten : onze **Stadsdag**

Waar :

Cc Koningsloo
Streekbaan 185
1800 Vilvoorde

Wanneer :

Zaterdag 25 februari
van 10u tot 16u30

Prijs :

15 euro met lunch en 2 dranken
Rekeningnummer BE84 9731 1039 8259

Wat valt er te beleven? :

Gezellig samen quilten en kletsen
Show & tell (graag iets mee te brengen)
Tombola
Winkel
Workshop

Opmerking : de zaal is gelijkvloers en dus toegankelijk voor rolstoelgebruikers



Bijeenkomsten van de patchmadammekes van Vilvoorde in Café De Club

Elke week : donderdag vanaf 13u t/m 22u

Adres lokaal : Café De Club, Toekomststraat 68, Vilvoorde.

We gaan ook regelmatig naar Het Huys van Ukkel Calevoet, vanaf 10u t/m 16u (lunch mee nemen, dranken beschikbaar).

Data op aanvraag via mail : patchmadammekes@gmail.com

Patchmadammekes van Vilvoorde